

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

21^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

21^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:45

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας

Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία, Παπακώστας Βασίλειος, Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα, Ανεμογιάννης, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος, Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος, Κόντος Απόστολος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία, Δούλος Ορέστης, Χαραμαρά Γεωργία, Καλύβης Γεώργιος, Ντάσης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση επί θεμάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εν όψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 1-3/12/2016).
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» - Ορισμός υπευθύνου της Πράξης.
3. Έγκριση 8^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 225/2016 απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κ. Γραμματέα να πάρουμε παρουσίες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία απούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος απών, η κα Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη

– Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ. Δούλος Ορέστης παρών.

Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ. Κατερίνης παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε απαρτία και αρχίζουμε τη 21^η συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ο κ. Ντάτσης είναι μποτιλιαρισμένος, προσπαθήσει και θα έρθει, ο κ. Κανταρέλης είναι στο εξωτερικό ως εκ τούτου και οι δύο είναι δικαιολογημένοι και ο κ. Κουτσάκης ο οποίος είναι ασθενής.

Έχω μια ανακοίνωση – πρόσκληση:

«Η Ένωση Δήμαρχων Αττικής και η ΠΕΔΑ σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Βραβεία Αυτοδιοίκησης», που θα γίνουν την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη 2016 ώρα 7:00 μ.μ. ώρα προέλευσης 6:30 στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής Σταδίου 13 πλατεία Κολοκοτρώνη.

Θα τιμηθούν πρόσφατα και φορείς που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην Αυτοδιοίκηση και στο κοινωνικό σύνολο».

Αυτά από τις ανακοινώσεις. Όπως έχετε παραλάβει, έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση, η 21^η συνεδρίαση, τα θέματα όπως αναγράφονται είναι έκτακτα, εκτός του 1^{ου} θέματος το οποίο είναι η ενημέρωση την οποία σας είχε υποσχεθεί ο κ. Δήμαρχος πριν πάει στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τα υπόλοιπα είναι κατεπείγοντα ως εκ τούτου η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα.

Αν δεν υπάρχει αντίρρηση να ψηφίσουμε ομόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης για να προχωρήσουμε.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση πριν ψηφίσουμε. Στις κατεπείγουσες συνεδριάσεις υποβάλλουν ερωτήματα οι Παρατάξεις και οι επικεφαλής;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε κατ' ευθείαν στη διαδικασία ή να πάμε από τους επικεφαλής να ξεκινήσουμε;

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εγώ έχω ένα ερώτημα, ό,τι νομίζετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε θέλετε κάτι να πείτε; Όχι. Παρακαλώ οι επικεφαλής. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Πολύ σύντομα κ. Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχα υποβάλλει κάποια ερωτήματα μέσω του Προεδρείου και είχα παρακαλέσει να έχουμε την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ήταν συγκεκριμένα και είχα ζητήσει να καταγραφούν και στα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος της Παράταξής μας ο κ. Πλάτανος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπέβαλλε και γραπτά αναφέροντας «σε συνέχεια του προφορικού αιτήματος», ήθελα εδώ να πω ότι στη γραπτή μας υποβολή λάβαμε ως ημερομηνία απάντησης ένα δίμηνο μετά.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ότι στον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και το υποβάλλω στη δική σας επιβεβαίωση ή διάψευση, στον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι τα ερωτήματα που θέτουν οι επικεφαλής κατ' αυτή την περίοδο την αρχική, απαντώνται εντός μηνός. Το αναφέρει στην παρ. 17 στα «Δικαιώματα των Παρατάξεων».

Αν είναι έτσι, θα ήθελα να παρακαλέσω τις απαντήσεις αυτές να τις έχουμε εντός μηνός από την προηγούμενη συνεδρίαση και όχι εντός του διμήνου που αναφέρετε. Αυτό απλώς διαδικαστικό περισσότερο.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο μια και πήρα τον λόγο, αν υπάρχει σήμερα καμία εξέλιξη επί της συγκεκριμένης υπόθεσης όπως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έφτασαν σε εμένα και μάλιστα αν η εξέλιξη αυτή είναι ευχάριστη για το Δήμο μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή;

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι νεώτερο για την υπόθεση αυτή. Θυμίζω ότι αναφέρομαι στο κυλικείο του νεκροταφείου είτε στην πρώτη του περίοδο που διερευνούμε τις εγγυητικές επιστολές και το θέμα που έθεσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών για τη δοσοποίηση, είτε στη δεύτερη περίοδο με τον ενοικιαστή ο οποίος διεκδικεί μια μείωση του ενοικίου και είχε κερδίσει κάποια υπόθεση. Είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σημερινή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Όσον αφορά τη διαδικαστική τοποθέτηση που κάνατε, έχετε δίκιο και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί να απαντούμε

νωρίτερα και εντός της προθεσμίας και νωρίτερα, εάν γίνεται. Η παρατήρησή σας είναι σωστή, είναι δεκτή, δεν υπάρχει θέμα.

Θέλει κάποιος από τους επικεφαλής τον λόγο; Όχι. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό ότι μπορούμε να τα δίνουμε και στο μήνα, αλλά δεν υπάρχει ποτέ κάποια πρόθεση να μη τα δίνουμε στο μήνα. Σας το λέω, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένας φόρτος εργασιών που μπορεί να τα δίνουμε και στις 30 και στις 40 μέρες αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά ναι, επί της αρχής συμφωνούμε σε αυτό.

Όσον αφορά το σκέλος της ερώτησής σας, το πρώτο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή είναι όλα όσα ενημέρωσα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά στο δεύτερο υπήρξε χτες η απόφαση για την αγωγή που απορρίπτει το αίτημα του μισθωτή.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι οριστική;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι είναι οριστική. Είναι αγωγή, εκεί βρισκόμαστε στον εκμισθωτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, προχωράμε στη διαδικασία.

Χ. ΡΟΚΟΥ: Μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια ερωτήματα.

Χ. ΡΟΚΟΥ: Ποια ερωτήματα λέγατε εσείς; Γιατί είχαν μπει από τον κ. Πλάτανο κάποια άλλα ερωτήματα.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τα ερωτήματα που είχα θέσει εγώ είναι αντίγραφα εγγράφων για την υπόθεση αυτή.

Χ. ΡΟΚΟΥ: Επειδή έλειπα την άλλη φορά γι' αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν πάμε ομόφωνα στη διαδικασία του κατεπείγοντος; **Εγκρίνεται ομόφωνα η διαδικασία της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

1° ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**«Ενημέρωση επί θεμάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ενόψει του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ,
Θεσσαλονίκη 1-3/12/2016»**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι καλησπέρα σας. Η χώρα μας έχει εισέλθει στον 7^ο χρόνο εφαρμογής των Μνημονίων λιτότητας, μιας βάρβαρης νεοφιλελεύθερης πολιτικής προς όφελος της άρχουσας τάξης και των δανειστών και εις βάρος της εργατικής τάξης, του εργαζόμενου λαού και όλων των λαϊκών στρωμάτων.

Μιας πολιτικής, που επιβλήθηκε το 2010 στο όνομα της μείωσης του χρέους, ενός χρέους φυσικά που ποτέ δεν δημιουργήθηκε από το λαό ούτε ο λαός επωφελήθηκε από αυτό και όμως βέβαια, επτά χρόνια μετά το μόνο ζήτημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί, είναι το ζήτημα του χρέους, το οποίο συνεχώς ως ποσοστό τουλάχιστον του ΑΕΠ αλλά και ως σύνολο, βαίνει αυξανόμενο.

Μια πολιτική η οποία έχει δημιουργήσει ήδη στρατιές ανέργων, τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία λένε ότι στο 23,6% αλλά αυτή τη στιγμή το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ εντοπίζει την ανεργία πάνω από 30%, αλλά και την ίδια στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεράστια στρατιά ελάχιστα αμειβόμενων, αλλά και ελαστικά απασχολούμενων εργαζομένων. Ήδη δηλαδή τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εργασίας για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο, δείχνουν ότι πάνω από το 54% αφορά θέσεις εργασίας ευέλικτες και κυρίως εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης.

Είναι η ίδια πολιτική ακριβώς που εφαρμόστηκε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να εφαρμόζεται, με ολέθριες συνέπειες τόσο για τις τοπικές κοινωνίες και για την Αυτοδιοίκηση την ίδια αλλά και για τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στους Δήμους και οι οποίοι έχουν υποστεί κι αυτοί πολύ μεγάλες μειώσεις και έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βάρους πάνω τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση -όσο ακόμη μπορούμε να μιλάμε για Τοπική Αυτοδιοίκηση- ως ο πιο κοντινός θεσμός στους πολίτες, αποτέλεσε

όλα αυτά τα χρόνια ένα από κατ' εξοχήν θύματα των Μνημονίων. Οι μειώσεις που αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ξεπερνούν το 53% ενώ οι μειώσεις για επενδυτικά προγράμματα, η λεγόμενη ΣΑΤΑ, έχουν ξεπεράσει το 82%.

Στο Δήμο μας μόνο από το 2014 από όταν αναλάβαμε μέχρι τον προϋπολογισμό που θα παρουσιάσουμε σε λίγο, η επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού από μειώσεις τακτικών επιχορηγήσεων και αυξήσεις φόρων, ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα στοιχεία θα σας τα παρουσιάσει με ακρίβεια ο κ. Λάλος στη συνέχεια.

Και αυτό έρχεται ήδη να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα δραματική συρρίκνωση η οποία είχε υποστεί ο δημοτικός προϋπολογισμός από το 2009 και μετά.

Η κατάσταση πλέον στους Δήμους είναι δραματική. Βρισκόμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με διογκούμενες κοινωνικές ανάγκες και καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα και συντήρησης αλλά και βελτίωσης των υποδομών μας και ερχόμαστε αντιμέτωποι με δυο ακόμη σοβαρά προβλήματα εκτός από το οικονομικό:

Την έλλειψη προσωπικού, καθώς το 2010 επιβλήθηκε η απαγόρευση των προσλήψεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συνέπεια να σας πω με απλά παραδείγματα όταν ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας το 2008 είχε 110 άτομα στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή ο ενιαίος Δήμος, όταν εμείς τουλάχιστον αναλάβαμε είχε 63 άτομα. Βεβαίως εδώ έχει υπάρξει, η αλήθεια είναι, ένα παραθυράκι όσον αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, το οποίο εμείς αυτό το παραθυράκι το αξιοποιήσαμε, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Άρα το ένα είναι η μείωση προσωπικού η οποία και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας, αλλά και από την άλλη επιβαρύνουμε συνεχώς το ήδη υπάρχον προσωπικό.

Το δεύτερο είναι οι πάρα πολλές μορφές ελέγχου της Αυτοδιοίκησης και όλων των αποφάσεων. Μιλάμε για ελέγχους νομιμότητας που στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν εγγυώνται ούτε τη λογοδοσία ούτε τη νομιμότητα ούτε τη διαφάνεια, αλλά περισσότερο λειτουργούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί όπως το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, όπως ο προληπτικός έλεγχος,

ή όπως ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λειτουργούν περισσότερο ως μηχανισμοί συγκράτησης των δαπανών και κυρίως ως έλεγχοι σκοπιμότητας.

Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Χαραμαρά Γεωργία

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τελευταίο διάστημα έχει μια συζήτηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης με τον τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση» και μάλιστα υπήρχε η δέσμευση ότι αυτό θα γίνει νόμος ως τα τέλη Νοέμβρη.

Βεβαίως υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση και συνεννόησης είναι επίπεδο Αυτοδιοίκησης από την ΚΕΔΕ και η συζήτηση αυτή πήγε λίγο πιο πέρα, δεδομένου ότι ήταν πολύ ασφυκτικό το χρονικό πλαίσιο.

Από τα κείμενα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών στη δημοσιότητα αλλά και τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί σε καμία περίπτωση κατά την άποψή μας δεν διαφαίνεται πολιτική βούληση, είτε για την αμφισβήτηση των Μνημονίων στην Αυτοδιοίκηση, είτε για την ανατροπή του "Καλλικράτη".

Γεγονός που αποδεικνύεται και από το ίδιο το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο προβλέπει περαιτέρω μειώσεις για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ίδιο το Παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και διατηρεί αλλά και διευρύνει το ρόλο του και μετατρέπεται σε ένα μόνιμο μηχανισμό επιτήρησης των Δήμων.

Και εδώ υπάρχει μια παντελής απουσία το οποίο είναι αξιοπερίεργο αναφορά στην κρατική χρηματοδότηση και άρα κατά την άποψή μας προετοιμάζει πιθανό το έδαφος προκειμένου να μεταφερθούν φόροι στους ήδη υπάρχοντες φόρους του Δήμου. Και δυστυχώς αυτό το γεγονός αντί να βρει απέναντι την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η υπάρχουσα ηγεσία της ΚΕΔΕ ορέγεται να πάρουν οι Δήμοι τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τη μοναδική παρατήρηση να του αλλάξουμε όνομα γιατί είναι δυσφημισμένος ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία προοδευτική, καμία ριζοσπαστική, καμία δημοκρατική αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς την ίδια την αμφισβήτηση και την ανατροπή των

μνημονιακών πολιτικών, που εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Άρα εδώ χρειαζόμαστε συνολικά την αντικατάσταση του "Καλλικράτη" και όχι απλώς ένα ρετουσάρισμα, μιας και ο συγκεκριμένος νόμος τουλάχιστον όπως κι εμείς λέγαμε από το 2010, δεν συνέπεσε απλώς με την ίδια την εφαρμογή των Μνημονίων, αλλά είναι ένας νόμος ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος και η ίδια η γραφειοκρατία του είναι έτσι φτιαγμένη, ώστε να έρχεται και να κουμπώνει με τις ίδιες περικοπές που έχουν γίνει στους Δήμους.

Πολλοί κατηγορούν τους Δήμους ότι δεν έχουν προτάσεις. Είναι λάθος αυτό και σίγουρα αδικεί και όλη τη συζήτηση που γίνεται σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. Κατά την άποψή μας χωρίς να θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες όλης αυτής της συζήτησης αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα οι Δήμοι είναι μια μεταρρύθμιση σε τρεις κυρίως άξονες:

Ο πρώτος είναι η αποκέντρωση και ο σαφής επιμερισμός αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο Διοίκησης. Και αυτό ταυτόχρονα απαιτεί επαρκή και επακριβή κατανομή των πόρων, ώστε να μη λειτουργεί η Αυτοδιοίκηση ακριβώς ως ένας τοπικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός.

Αυτό ήταν μια πρόταση της προηγούμενης Κυβέρνησης, αλλά ακόμη δεν έχει κατατεθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ως πλαίσιο συζήτησης μια τέτοια πρόταση, αλλά πολύ φοβούμαστε ότι τα πράγματα καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός βαίνει συνεχώς μειούμενος όσον αφορά την επιχορήγηση των Δήμων, αργά ή γρήγορα θα καταλήξουμε εκεί.

Το δεύτερο είναι ο βαθύς εκδημοκρατισμός της ίδιας της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμείς θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε πρόταση θα φέρνει αναλογικότερη εκπροσώπηση. Εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και στο βαθμό που αυτό θα κατατεθεί ως πρόταση εμείς πρόκειται να το υποστηρίξουμε.

Βεβαίως η ίδια η απλή αναλογική δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη δημοκρατία. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι και θεσμοθέτηση της ίδιας συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και όχι μόνο μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά και μέσα από τοπικές συμμετοχικές διαδικασίες οι οποίες θα μπορούν να έχουν ένα αποφασιστικό χαρακτήρα για τις τοπικές

κοινωνίες. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται σήμερα με τον "Καλλικράτη" και το δεύτερο είναι η ίδια η αποκέντρωση ενός δημαρχοκεντρικού μοντέλου και ενός μοντέλου το οποίο κινείται μόνο γύρω από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.

Δεν πρόκειται να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις όσον αφορά και το χωροταξικό αλλά και κυρίως την κατανομή των πόρων σήμερα, που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση προκειμένου να σταθεί στα πόδια της. Ήδη να ενημερώσω ότι το 2007 υπήρχε μια νομοθετική ρύθμιση η λεγόμενη ρύθμιση Αλογοσκούφη για τους λεγόμενους παρακρατηθέντες πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και ήταν μια δεκαετής ρύθμιση η οποία ολοκληρώνεται το 2016. Τελειώνει και αυτό θα το δούμε και στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε σε λίγο.

Υπήρχαν δεσμεύσεις και από προηγούμενες Κυβερνήσεις και από αυτήν, ότι θα υπάρξει μια νέα γενιά παρακρατηθέντων. Ήδη ακόμη και ο "Καλλικράτης", που καταγγέλλουμε και αμφισβητούμε, προέβλεπε πόρους που δεν έχουν αποδοθεί αυτή τη στιγμή στους Δήμους, οι οποίοι αγγίζουν τα 10 δις.

Άρα είναι αυτονόητο να διεκδικούμε και να απαιτούμε να υπάρξει μια νέα γενικά παρακρατηθέντων προκειμένου να σταθούμε οι Δήμοι στα πόδια μας. Ειρήσθω εν παρόδω ο δικός μας Δήμος βγαίνει και θα εξηγήσουμε και αργότερα πως βγαίνει και με τι προσπάθεια θα βγει το 2017.

Όμως οι περισσότεροι Δήμοι δεν θα βγουν με τη μη απόδοση παρακρατηθέντων πόρων από το 2010 και μετά πάνω από 200 Δήμους σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή αδυνατούν να κλείσουν προϋπολογισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα είναι ζήτημα, παρ' όλο που το προβλέπει και η ίδια η νομοθεσία ότι έπρεπε ήδη να έχει ψηφιστεί προϋπολογισμός στα Δημοτικά Συμβούλια δεν έχω υπόψη μου πάνω από 5 Δημοτικά Συμβούλια σε όλη τη χώρα που να ψηφίζουν προϋπολογισμό.

Και αυτό δεν είναι θέμα καθυστέρησης, είναι θέμα ότι δεν μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμούς. Ήδη τρεις Δήμοι της χώρας έχουν μπει σε λεγόμενο πρόγραμμα εξυγίανσης, δηλαδή Μνημόνιο. Τα Μνημόνια στους Δήμους έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά:

Από τη μια μεταφέρουν υπαλλήλους από τους Δήμους που θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό και δεύτερον αυτομάτως αυξάνονται δημοτικά τέλη, προκειμένου οι Δήμοι να μπορούν «να σταθούν στα πόδια τους».

Δυστυχώς αν θέλουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο μέλλον και για το Δήμο μας αλλά και συνολικά για τις τοπικές κοινωνίες που σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν την ανεργία, την φτώχεια και την ανέχεια και να μπορέσουμε να σταθούμε πραγματικά δίπλα και να τιμήσουμε το ρόλο μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μπορέσει να συγκροτηθεί και σε τοπικό επίπεδο αλλά κυρίως και σε ένα πανελλαδικό επίπεδο, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο συσχετισμός δύναμης δεν διαφαίνεται ικανός να βοηθήσει σε κάτι τέτοιο, είναι σίγουρα ένα μέτωπο και με τους αιρετούς και με τους εργαζόμενους αλλά και κυρίως με τους πολίτες, να υπερασπιστεί την Αυτοδιοίκηση, να αντισταθεί στις μνημονιακές πολιτικές και να μπορέσει να ανοίξει νέους δρόμους που πραγματικά η Αυτοδιοίκηση η ίδια θα μπορεί να γίνει και μοχλός αναδιανομής σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και μιας άλλης πορείας για τη χώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν αρκετούς μήνες για τα αποθεματικά των Δήμων, μπορείτε να μας ενημερώσετε τι έχει γίνει; Ότι είναι χρήματα που χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητή η ερώτηση. Θα απαντήσετε συνολικά κ. Δήμαρχε μήπως υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Απαντήσετε κ. Δήμαρχε δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις.

Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να απαντήσω με ακρίβεια. Είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια τα αποθεματικά του Δήμου, είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς περίπου τα 4,5 εκατομμύρια. Είναι οι 800.000 κατατεθειμένες στο λογαριασμό μας στην Τράπεζα της Ελλάδος τότε που τα είχαμε καταθέσει με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άλλες καταθέσεις δεν έχουμε, ή να έχουμε δηλαδή κανά χιλιάριο δεν θυμάμαι πόσο είναι ένας λογαριασμός που έχουμε στην Εθνική Τράπεζα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ακριβής ερώτηση κ. Αντιδήμαρχε είναι αν χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά.

Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τα 800 χιλιάδικα που βάλουμε τότε στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι ειδικευμένου σκοπού χρήματα, τα οποία δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς να τα χρησιμοποιήσουμε για τις λειτουργικές μας δαπάνες. Αφορούν κάποιες εξοφλήσεις παλαιών τιμολογίων οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν. Αν υπάρχει και ανάγκη, τα παίρνουμε από ό,τι θυμάμαι μέσα σε τρεις μέρες βάσει της πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, για να τελειώνει λίγο το κρυφτούλι. Τουλάχιστον εμείς δεν παίζουμε κρυφτούλι και εδώ να τοποθετηθεί και η αντιπολίτευση. Εμείς πήραμε μια απόφαση –και να μην κρυβόμαστε πίσω από δημοσιογράφους και ο καθένας να παίρνει θέση, όπως παίρνει και η Δημοτική Αρχή- εμείς πήγαμε κόντρα στο νόμο και πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να πάμε κόντρα στο νόμο, όταν κρίναμε πως αυτό είναι προς το συμφέρον του Δήμου.

Όταν θεωρήσαμε πως είναι προς το συμφέρον του Δήμου να δώσουμε όσα χρήματα δώσαμε και θα πω τι εννοώ «δώσαμε», πήραμε πάλι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να στηρίξουμε τότε μια προσπάθεια.

Πάμε από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται. Εσείς τι ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, θέλω να καταλάβω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρανόηση, υπάρχει μια συκοφάντηση θα έλεγα ότι εδώ έχουν εκχωρηθεί λεφτά. Τα λεφτά αυτά είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. Τι θέλετε λοιπόν; Θέλετε να πάρουμε τα χρήματα κάποιος από την Τράπεζα της Ελλάδος και να τα πάμε στην Τράπεζα Πειραιώς; Να τα πάμε στην Τράπεζα Αττικής; Να τα πάμε στην Τράπεζα Κρήτης; Ποιο είναι ακριβώς το θέμα; Κύριε Γεωργαμλή, ποιο είναι το ακριβές ερώτημα;

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Είπατε πάρα πολλά. Αλλά εμένα η απάντηση που έδωσε ο κ. Λάλος, με κάλυψε ότι μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα σε δυο τρεις μέρες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το έλεγε εξ αρχής ο νόμος.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Είναι πολύ ωραίο που μου το είπε, απάντησε και τελείωσε. Δεν έγινε κάτι άλλο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε τρεις μέρες τα χρήματα βγαίνουν. Αλλά επειδή έγγραφα κι ένα κείμενο, η πρόθεσή μας και έχουμε ανοίξει λογαριασμό στο Παρακαταθηκών και Δανείων επειδή αυτή τη στιγμή το Παρακαταθηκών και Δανείων είναι η Τράπεζα η οποία δίνει το μεγαλύτερο επιτόκιο και αυτό που σχεδιάζουμε είναι η μεταφορά σιγά - σιγά αρκετών χρημάτων προς το Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο επιτόκιο.

Απλώς ο λόγος που δεν το έχουμε προχωρήσει ακόμη είναι γιατί δεν έχουν αντιμετωπιστεί κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια από το Παρακαταθηκών και Δανείων τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα σε ιδιωτικές Τράπεζες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξής: από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χρήματα εάν στο μέλλον η οποιαδήποτε Κυβέρνηση θελήσει ξανά το κάνει, ενδεχομένως θα πρέπει να πάρουμε καινούργια απόφαση; Λέω εάν ζητηθεί από κάποια άλλη Κυβέρνηση, ή και από αυτήν. Από αυτά τα 4,5 εκατομμύρια που ενδεχομένως να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι είναι σε ένα αποθεματικό του Δήμου, υπάρχει δυνατότητα πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως έκαναν το αίτημα τότε που διαθέσαμε 800.000 πάλι να μπουν και να πάρουν και αυτά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άλλης φύσης το ερώτημα που κάνετε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω και σε αυτό. Όταν η χώρα έφτασε το 2015 σε ένα επίπεδο οικονομικής ασφυξίας όταν δεν υπήρχαν συνολικά στο κράτος, στα κρατικά Ταμεία ούτε 25 εκατομμύρια διαθέσιμα, αυτό που έκανε η Κυβέρνηση τότε είναι να μαζέψει σε ένα λογαριασμό όσα χρήματα μπορούσε προκειμένου να προχωρήσει ένα εσωτερικό δανεισμό με ρέπος. Αυτό έκανε.

Δηλαδή χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για την έκδοση ρέπος. Την ίδια στιγμή αυτό για τους Δήμους ήταν επωφελές με την έννοια ότι ήταν το επιτόκιο λίγο μεγαλύτερο από αυτό που έδιναν οι ιδιωτικές Τράπεζες από αυτό που είχαμε εμείς τέλος πάντων. Σε άλλους Δήμους δεν ήταν γιατί υπήρχαν Δήμοι που είχαν 10-15 εκατομμύρια αποθεματικά και έκλαιγαν γιατί είχαν κάτι συμφωνίες του 4-5% υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις.

Το θέμα είναι το εξής: αν φτάσει το τραπεζικό σύστημα να καταρρεύσει, η Κυβέρνηση -και οποιαδήποτε Κυβέρνηση- δεν είχε κανένα

δικαίωμα να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα. Να το επαναλάβω; Η Κυβέρνηση και με το νόμο αυτό δεν είχε δικαίωμα να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα. Δεν υπήρξε τέτοιος κίνδυνος. Ο κίνδυνος ήταν ο κίνδυνος κατάρρευσης, είτε να καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, είτε να γίνει ένα κούρεμα των καταθέσεων και αυτό σε όποια Τράπεζα και να έχεις τα χρήματα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, παρακαλώ τοποθετήσεις. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.

A. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι κατ' αρχάς νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό το οποίο έθιξε ο κ. Δήμαρχος σχετικά με την ενημέρωση για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Εμένα δεν μου προξενεί καμία κατάπληξη και οι τοποθετήσεις είχαν μια βάση λογικής, σε ό,τι αφορά που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, δηλαδή λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι διόγκωση των προβλημάτων, οι καταστάσεις κάθε μέρα τρέχουν πάρα πολύ αρνητικά για όλους μας.

Και πολύ περισσότερο δεν μου προξενεί καμία κατάπληξη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, «κατάσταση» εννοώ οικονομική οι Δήμοι, όχι ο Δήμος μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν χειρότερες μέρες και εάν σήμερα έχουμε πάλι στο νέο προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κούρεμα που υπάρχει στον προϋπολογισμό για τις επιχορηγήσεις στους Δήμους, θα είναι ακόμη χειρότερα.

Είναι ένα καθαρά πολιτικό θέμα εδώ, το οποίο για να συζητηθεί δεν μπορεί να συζητηθεί σε ένα χρονικό διάστημα 15-20 λεπτών. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν μπορεί να είμαστε έξω από την κοινωνία και φυσιολογικά και εμείς μπαίνουμε σε αυτό το πρόβλημα όπως έχουν μπει τα προσωπικά μας, οι δουλειές μας, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και όλοι.

Και ξεκινώ με την τοποθέτηση του Δημάρχου η οποία δεν με βρίσκει εμένα σε τίποτε αντίθετο, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σε όλα αυτά τα οποία είπε, αλλά όμως με βρίσκει αντίθετο σε ένα πράγμα: ότι ξαφνικά μας αιφνιδιάζει μια κατάσταση η οποία έχει διαγραφεί εδώ και τόσο καιρό. Και μια

κατάσταση, η οποία καθημερινά διαγράφεται και πιο αρνητικά. Και την αρνητικότητα αυτή θα τη δούμε όσο περνάει ο καιρός ακόμη χειρότερα.

Και δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη σε κανέναν που είμαστε εδώ, ότι ο Δήμος πλήγεται, εφόσον έχουν πληγεί τα πάντα. Τι είναι αυτό το οποίο δεν έχει πληγεί; Τι είναι αυτό το οποίο πάει μπροστά; Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε ότι είναι σε μια θετική τροχιά; Άρα φυσιολογικά και ο Δήμος με τις ανάγκες που έχει και πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος ότι έπρεπε να είχαμε και το Πράσινο 110 και έχουμε 60, αύριο θα έχουμε 30 και από τους 30 θα γίνουν 15 και οι προσλήψεις οι οποίες έστω οι εποχικές, θα περιοριστούν και οι ανάγκες τις οποίες έχουμε τουλάχιστον σε θέματα τα οποία είναι κοινωνικής πολιτικής θα περιοριστούν στο ελάχιστο.

Και όλα αυτά είναι αυτά τα οποία λέγαμε πρώτα ότι σε λίγο θα είμαστε ικανοποιημένοι αυτό το οποίο λέγεται Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό συσσίτιο, Κοινωνικό Ιατρείο, τουλάχιστον να λέμε ότι κατορθώσαμε και τους βάλαμε σε αυτή τη δομή. Καμία έκπληξη για τον κανόνα αυτό που λέγεται Τοπική Αυτοδιοίκηση καμία έκπληξη δεν θα μου κάνει εμένα προσωπικά το ότι δεν πρόκειται να καλυτερεύσει αλλά απλούστατα θα χειροτερέψει.

Το μόνο τώρα ότι συζητάμε για να συζητάμε και να πούμε ότι εμείς σα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας έχουμε μια συγκεκριμένη θέση η οποία αντιτίθεται σε αυτή την πολιτική. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Λέμε ότι όλα αυτά γίνονται με αγώνες. Δεν υπάρχει περίπτωση τι αγώνες να γίνουν και τι μπορεί να γίνει περισσότερο;

Αυτά τα πράγματα είναι πλέον ξεκαθαρισμένα και έτσι θα οδεύσουμε μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που αν μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε, να καλυτερέψει το γενικό σύνολο. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και έτσι θα προχωράμε.

Μακάρι κ. Δήμαρχε όπως τα λέτε και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος λογικός να το δει διαφορετικά. Όμως καμία, μα καμία καλυτέρευση δεν βλέπω εγώ προσωπικά και δεν βλέπω κάτι καλύτερο να γίνεται την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και αν θα πάμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι προτάσεις μας θα είναι προτάσεις μόνο για

να πούμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας έκανε αυτές τις προτάσεις οι οποίες στην ουσία δεν ακουμπάνε και δεν θα ακουμπήσουν πουθενά. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο. Ο κ. Αράπογλου έχει τον λόγο.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ένα σύντομο σχόλιο κ. Πρόεδρε στα λεγόμενα του κ. Δημάρχου, με τα οποία συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Η αντιμετώπιση της Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν είναι αυτή που της αρμόζει, αυτή που ταιριάζει στο θεσμό αυτό. Άλλα περιμέναμε και προσδοκούσαμε πριν μερικά χρόνια, άλλα βλέπουμε να εφαρμόζονται τώρα. Σε αυτό δεν έχει κανείς καμία διαφωνία.

Εγώ αυτό που θα ήθελα σχολιάσω είναι λίγο το τι κάνουμε εμείς. Επίσης να πω ότι ούτε και με τον προλαλήσαντα συνάδελφο τον κ. Κόντο διαφωνώ που τα βλέπει μαύρα, θα προτιμούσα να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος δεν έχει καθόλου άδικο που τα βλέπει έτσι απαισιόδοξα.

Εγώ ήθελα να σταθώ σε δυο σημεία που αφορούν εμάς και τον ίδιο τον Δήμαρχο. Άκουσα που είπε το άνοιγμα του μοντέλου γύρω από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και να δοθεί η δυνατότητα και στο λαό της πόλης μας να συμμετέχει πιο ενεργά σε αποφάσεις, σε διοίκηση, σε διαχείριση δεν μπορώ εδώ να μη θυμηθώ την απόφαση της δικής σας Διοίκησης στο ξεκίνημα της θητείας σας να αποκλείσετε την αντιπολίτευση από όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων.

Φαντάζει λίγο αντίφαση, λίγο οξύμωρο μια Διοίκηση η οποία θυμάμαι ακόμη δημοτικούς σας συμβούλους εδώ να λένε είναι πολιτική απόφασή σας να μη συμμετέχουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στο βαθμό που συνηθιζόταν στο Δήμο μας στο παρελθόν και στο βαθμό που συμμετέχει η αντιπολίτευση στα Νομικά Πρόσωπα σε Διοικητικά Συμβούλια σε πλήθος άλλων Δήμων και κυρίως στους γείτονές μας. Είχα αναφέρει παράδειγμα -δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω τώρα- περιπτώσεις Δήμων που το 40% των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων ήταν από προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Εσείς επιλέξατε ό,τι σας υποχρέωνε ο Δήμος ένα Δημοτικό σύμβουλο και θυμάμαι το κορυφαίο να τον επιλέγετε εσείς. Θυμάμαι δημοτική σας σύμβουλο να λέει «επιλέγω την κυρία...» δεν θυμάμαι ποιον είχατε διαλέξει. Είναι ακραίο παράδειγμα, για κάποιον που σήμερα έρχεται και

παραπονιέται, «κλαίει» για την κατάντια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προτείνει άνοιγμα στον λαό της πόλης μας να έχει επιλέξει να ξεκινήσει τη θητεία του αποκλείοντας την αντιπολίτευση από τα Νομικά Πρόσωπα και επιλέγοντας τον υποχρεωτικό εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, ο ίδιος.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι που είναι επίσης σημαντικό θα μου επιτρέψετε να κάνω το σχολιασμό μου στην επόμενη συνεδρίαση στον προϋπολογισμό γιατί κάποια από τα πράγματα που είπατε, μπορούμε να τα διακρίνουμε, να τα επιβεβαιώσουμε ή να τα διαψεύσουμε μέσα από τον προϋπολογισμό που φέρνει η Διοίκησή σας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι σαφέστατα θεωρώ ότι αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος με βρίσκουν κι εμένα σύμφωνο, όπως επίσης σε αυτά που είπε ο κ. Κόντος και ο κ. Αράπογλου στο σύνολο της τοποθέτησής τους.

Ως προς το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αγαπητοί συνάδελφοι, συγχωράτε με, όπως το είχε πει σε προηγούμενο Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος, ξέρετε πως μου έρχεται σε τι φάση έχει φτάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Πρόσφατα είχε γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδας – Βοσνίας. Θυμάστε τι έκανε ένας παίκτης της Βοσνίας σε ένα Έλληνα παίκτη; Αυτό το πράγμα το έχουν κάνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν θέλω να το αναφέρω, μπορείτε να το φέρετε εσείς κάλλιστα στη μνήμη σας και να καταλάβετε τι είχε κάνει ο παίκτης στο δικό μας παίκτη. Έτσι έχουν καταντήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και κάτι άλλο. Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης του κ. Αράπογλου που είπε ότι δεν χρησιμοποιήσατε κανέναν από την αντιπολίτευση, έχω την αίσθηση μπορεί να κάνω και λάθος ότι στη σημερινή Διοίκηση υπάρχουν τρεις τέσσερις άνθρωποι που τρέχουν. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ δεν βλέπω στο σύνολό της η Δημοτική Αρχή εάν βοηθιέται από τα στελέχη της. Έχω την εντύπωση ότι το κάρο το τραβάνε τρεις – τέσσερις, έτσι δεν θα πάμε μπροστά. Τουλάχιστον εσείς της Διοίκησης βάλτε πλάτη σε αυτό το έργο που θέλετε να παρουσιάσετε, γιατί η αίσθησή μου είναι ότι –το λέω για τρίτη φορά και συγχωράτε με όπως λέει και ο κ. Δήμαρχος- τρεις – τέσσερις άνθρωποι τραβάνε το κάρο μπροστά. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τομπούλογλου, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.

N. ANANIAΔΗΣ: Θα συμφωνήσω με την άποψη ότι για μια τέτοια συζήτηση, μια αμιγώς πολιτική συζήτηση δεν επαρκούν 20 και 30 λεπτά σε μια συνεδρίαση, ως ένα θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία να μπορούμε να μιλάμε πολιτικά, είναι η ευκαιρία να μπορούμε να αντιληφθούμε και οι πιο νέοι και ηλικιακά και στα πράγματα αυτοδιοικητικά ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ο δεύτερος βαθμός Διοίκησης στη χώρα, ειδικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τους ΟΤΑ είναι ο ιμάντας μετάδοσης της πολιτικής προς τους πολίτες και για τους πολίτες.

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ντάσης Κωνσταντίνος

N. ANANIAΔΗΣ: Αυτό όμως δυστυχώς γίνεται μονόπαντα, γίνεται με ένα περίεργο τρόπο γιατί ο "Καλλικράτης" δεν είναι κάτι άλλο από ένα φιλελεύθερο και ακραίο νομοθέτημα, που συρρικνώνει την Αυτοδιοίκηση, που τη βάζει σε μια λογική εξοικονόμησης και σφιξίματος του ζωνναριού, που δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις.

Σε αυτό το Συνέδριο της ΚΕΔΕ όπως και στο προηγούμενο υπάρχει μια μάχη για το ποιος θα ελέγξει την ΚΕΔΕ και ποια πλειοψηφία θα περάσει όσο το λιγότερο ανώδυνα όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από τις Κυβερνήσεις. Δεν είναι δυνατό σήμερα που μιλάμε οι κρατικοί αυτοτελείς πόροι να αγγίζουν το μείον 85% μέσα σε μια επταετία.

Δεν είναι δυνατό η Αυτοδιοίκηση να μην συζητάει για το Νο 1 τη βραδυφλεγή βόμβα που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν είναι δυνατό αυτή η Αυτοδιοίκηση να κωφεύει στα επιδόματα φτώχειας –όχι πρόνοιας, στα επιδόματα φτώχειας- που διαχειρίζεται και για τα οποία έχουν σχεδιαστεί κόφτες και όλα τα άλλα τα οποία κατά καιρούς ακούμε το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι δυνατό αυτή η Αυτοδιοίκηση με ευθύνη των δύο μεγάλων Κομμάτων, που εκπροσωπούν τη μεγαλύτερη μερίδα από τους 325 Δήμους να μην κάνει τη δική της αυτοκριτική για τους παρακρατηθέντες πόρους, που αγγίζουν τα 10 δις. Ο ίδιος ο "Καλλικράτης" αυτό το νομοθέτημα επαναλαμβάνω, βασιζόταν στην εξής παραδοχή: τα έσοδα που κινούνται

προς τους Δήμους, θα είναι ένα ποσοστό της τάξης του 25% από την άμεση φορολογία και ένα ποσοστό της τάξης του 35% από την έμμεση φορολογία.

Ακόμη και τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκτελεστών έργων του Πράσινου Ταμείου, περιλαμβάνουν μια χρηματοδότηση της τάξης του 1 δις. Για το '16 έπρεπε να μοιραστούν 225 εκατομμύρια ευρώ μέσα από τα έργα του Πράσινου Ταμείου, να δοθούν στην Αυτοδιοίκηση. Τίποτε από όλα αυτά δεν συμβαίνει.

Οι προϋπολογισμοί συρρικνώνονται, οι αρμοδιότητες έρχονται σωρηδόν και θα πω ένα απλό παράδειγμα εδώ που έχει σχέση και με την εποχή: είναι δυνατό μια πάγια αρμοδιότητα που αφορούσε την ΕΥΔΑΠ και ήταν η απόφραξη που αφορά την ασφάλεια των δρόμων να δίδεται μέσω του "Καλλικράτη" στην Αυτοδιοίκηση, χωρίς να δίνονται ούτε πόροι, ούτε ειδικά μηχανήματα γι' αυτό, ούτε και το αναλογούν προσωπικό.

Να μιλήσουμε για προσλήψεις το μεγάλο ανέκδοτο των καιρών μας! Συμβάσεις πεντάμηνα, δίμηνα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε όλοι ότι ο μόνος δρόμος για να κάνουμε τη δουλειά μας είναι να απευθυνθούμε σε ιδιώτες για εργολαβίες, για κλαδέματα, για οτιδήποτε. Μα τι να κάνει ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας που σήμερα που μιλάμε, με ακραία καιρικά φαινόμενα είχαμε επτά άτομα στο δρόμο. Επτά άτομα για να τρέχουν από δρόμο σε δρόμο! Έπεφταν δέντρα, είχαμε περιστατικά....

Τι θα δει ο πολίτης από αυτή την Αυτοδιοίκηση; Και τι θα συζητήσει η Αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη; Τη διαχείριση της μιζέριας; Τη μη διεκδίκηση; Τη συρρίκνωση των πόρων; Εγώ λέω και το μεταφέρω αυτό σε όσους θα πάνε από αυτή την αίθουσα στη Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει να μπει μπροστά ένα σχέδιο εκπροσώπησης ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών στελεχών με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, με διεκδικητικά χαρακτηριστικά καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτή τη μικρή Βουλή που είναι η ΚΕΔΕ (η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων) να σπάσει το δίπολο ΠΑΣΟΚ – Νέα Δημοκρατία, να σπάσει αυτό το απόστημα το οποίο στηρίζει συνεχώς αυτούς τους ξεδιάντροπους νόμους.

Μικραίνει η Αυτοδιοίκηση συνάδελφοι και δυστυχώς ο τελευταίος τροχός της αμάξης που είναι ο πολίτης υποβαθμίζεται καθημερινά η ποιότητα

των υπηρεσιών την οποία απολαμβάνει και θα συρρικνώνεται, ώσπου να το κλείσουμε το μαγαζί. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αντιδήμαρχο, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Το τι ανοίγουμε και ως Παράταξη θα το πιάσουμε και πιο συνολικά, το έχουμε πιάσει ήδη και στην ΚΕΔΕ τώρα θα προσπαθήσω να βάλω όσο μπορώ τα πιο σημαντικά και σε σχέση με τις εξελίξεις και νομίζω ότι για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Συνέδριο της ΚΕΔΕ θα θέλαμε και ακούστηκε και από τις άλλες τοποθετήσεις να μπορέσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο αυτοαπασχολούμενος, να μπορέσει να δώσει λύσεις στους Δήμους οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης πλέον.

Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει τέτοιες λύσεις το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να δοθούν τέτοιες λύσεις όταν υπάρχει ένας κρατικός προϋπολογισμός μειωμένος. Όταν υπάρχει ένας κρατικός προϋπολογισμός και αντιλαϊκός, σημαίνει ότι τα βάρη θα πάνε στους δημότες.

Από αυτή την άποψη δεν θεωρώ και θύμα την Αυτοδιοίκηση από την άποψη ότι είναι ξεκάθαρα η συνέχεια του κράτους. Δεν έρχεται αντιπαραθετικά, γιατί καμία φορά νομίζω ότι είναι κι ένα επιχείρημα κάπως “συνδικαλιάρικο” που έχει να κάνει και με το... λένε ας πούμε στο Υπουργείο «φταίει το κράτος, φταίει η Κυβέρνηση...» είναι ένα μπαλάκι που πετάγεται.

Νομίζω ότι ούτως ή άλλως από το '10 και μετά από τότε που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφερε τον "Καλλικράτη" και να θυμίσω αυτό έγινε προ Μνημονίων είχε και τη συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας και μια ευρεία αποδοχή από την ΚΕΔΕ και τον τότε Συνασπισμό και ήταν το ΚΚΕ που έλεγε ότι ο "Καλλικράτης" είναι αρνητικός όχι γιατί δεν θα εφαρμοστεί καλά, αλλά γιατί ήταν ακόμη πιο αντιδραστικός, ένα βήμα παραπέρα από τον προηγούμενο τον "Καποδίστρια". Ήταν αντιδραστικός ως προς το περιεχόμενό του και εχθρικός για τον λαό.

Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών των περιφερειακών και των κατώτερων βαθμίδων της διοικητικής δομής του κράτους δεν γίνεται για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Αποσκοπεί να

γίνουν πιο ικανές και αποτελεσματικές, προκειμένου να στηρίξουν τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, τις επενδύσεις και την κερδοφορία τους.

Να ενισχυθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας στις υπηρεσίες τους - είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και με το τελευταίο παράδειγμα, δηλαδή παραδείγματα και το πώς είναι η κατάσταση το είπαν και οι προηγούμενες τοποθετήσεις απλά θέλω να πω τα δικά μας συμπεράσματα- η διαχείριση της ακραίας φτώχειας που δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική. Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για ευθυγράμμιση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής αγοράς για αστικούς εκσυγχρονισμούς δοκιμασμένους ήδη από χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη».

Για μας είναι ο δρόμος που διεύρυνε τη φοροληστεία των εργατικών – λαϊκών νοικοκυριών, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, την εμπορευματοποίηση της Πρόνοιας, της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού και μια πτυχή μπήκε και στην ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων πάνω από 62% και η κατακόρυφη αύξηση των ιδίων εσόδων είναι η τρανή απόδειξη ότι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων έχει ως άμεσο στόχο την αφαίμαξη των λαϊκών νοικοκυριών.

Γι' αυτό ακριβώς και η δική μας η αντίληψη του ΚΚΕ και της "Λαϊκής Συσπείρωσης" που το στηρίζει, για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έχει θεμέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργατική συμμετοχή και τον λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας.

Σε αυτήν τη βάση μόνο μπορεί να διαμορφώνεται ένα ενιαίο, σύγχρονο και δωρεάν κρατικό σύστημα Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας. Να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο, αξιοποιώντας τον φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας.

Επειδή υπάρχει πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση για ένα αυτοδιοικητικό Κίνημα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, εγώ νομίζω και οι αιρετοί

που καταλαβαίνουν και δεν εγκλωβίζονται και θεωρούν ότι θα υπάρξει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους αγώνες και τα λοιπά, θα πρέπει να συνταχθούν από κοινού με το λαϊκό εργατικό Κίνημα. Δεν είναι μια αντιΚΕΔΕ η λύση κατά τη γνώμη μου.

Κλείνοντας να ξεκαθαρίσω με κάποια αιτήματα – προτάσεις ποια είναι η δική μας οπτική:

- Εντείνουμε τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς της Υγείας – Πρόνοιας και Παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.
- Αντιτασσόμαστε στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για την ανάπτυξη και λειτουργία στην Τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού. Το έχουμε δει.
- Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία, κάθε έμμεση φορολογία.
- Μόνιμη, σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους.
- Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά Δήμους και Περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Διεκδικούμε σχεδιασμό και υλοποίηση, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, άλλες καταστροφές από καιρικά φαινόμενα, τη ρύπανση και τη μόλυνση του νερού και του αέρα.
- Απαιτούμε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών σε απορρίμματα, πράσινο και τα λοιπά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με την ομιλία του Δημάρχου όπως και τους προλαλήσαντες συναδέλφους, αυτό που θέλω να πω με ειλικρίνεια και πρέπει να το σκεφτούμε όλοι είναι να μην αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα όταν μα χτυπάει την πόρτα και αυτό το

ξέρουμε πάρα πολύ καλά και σε πολλές αποφάσεις που έχουμε πάρει, δεν έχει καμία σχέση με το πώς σκεφτόμαστε και τι λέμε.

Η πράξη και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε κάθε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.

Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι, το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι σε κρίση, σε μαύρα χάλια θα μπορούσαμε να πούμε, μαζί με το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αρμοδιότητες εσόδων που μας παίρνουν, έσοδα που παρακρατούνται, προσωπικό που δεν μεταφέρεται με νέες αρμοδιότητες που μας δίνονται, τεράστια υποστελέχωση.

Το θέμα είναι να δούμε και τι φταίει λίγο γιατί πολύ συχνά στην κουβέντα λέμε ότι ο τάδε Υπουργός είναι άχρηστος, ή ανίκανος ή οι Δήμαρχοι είναι με πελατειακά κριτήρια βλαχοδήμαρχοι, εντάξει υπάρχουν και άχρηστοι Υπουργοί, υπάρχουν και βλαχοδήμαρχοι, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας.

Είναι αρκετά χρόνια τώρα που έχουμε μια σταθερά προσανατολισμένη νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική που έρχεται να αντιμετωπίσει εις βάρος των εργαζομένων μια πολύ βαθιά κρίση παγκόσμια, συστημική, μια κρίση υπερσυσσώρευσης του παραγόμενου πλούτου και προφανώς οδηγούμαστε σε μια μοιρολατρία ότι δεν γίνεται τίποτε και δεν υπάρχει προοπτική, αν δεν βρίσκουμε μια προοπτική να αντιτάξουμε.

Προφανώς από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ έχουμε χαμηλές προσδοκίες και σε αυτό φταίει και μια ΚΕΔΕ όπου αναλώνεται σε μεγάλο βαθμό σε δημόσιες σχέσεις και σε προσωπικές υπερπροβολές. Αναλώνεται σε μια επιχειρηματολογία που στέκεται στην επιφάνεια και αναλώνεται σε κόντρες που έχουν πολύ συχνά μικροπολιτική στόχευση χωρίς αυτοδιοικητικά κριτήρια.

Κατά τη γνώμη μου η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει ενεργά να διεκδικεί αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων για την κάλυψη των αναγκών των πολιτικών, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά τα είπε και ο Δήμαρχος αρκετά αναλυτικά, ενίσχυση προσωπικού και θεσμικά εργαλεία που να της επιτρέπουν πραγματικά να ασκεί τοπικά πολιτική, χωρίς να γίνεται τοπικό εργαλείο λιτότητας.

Ήμουν σίγουρος ότι όλοι θα συμφωνούσαμε. Πολύ συχνά σε αυτές τις κουβέντες όλοι συμφωνούμε αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν συμφωνούμε στην πράξη. Γιατί στα λόγια και στα ψηφίσματα δεν αρκεί να συμφωνούμε, πρέπει να συμφωνούμε και στη μάχη. Είναι σημαντικό να συμφωνούμε και στη μάχη με τα τοπικά συμφέροντα υπέρ του συμφέροντος του Δήμου, πρέπει να συμφωνούμε και στη σθεναρή υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των Υπηρεσιών μας και στη συνολική πολιτική αντιμετώπιση την καθημερινή στις κινητοποιήσεις, στα συλλογικά όργανα και όχι να βγαίνουμε όλοι σε ένα αριστερόμετρο από σταλινικός μέχρι τροτσκιστής.. .εκεί κινούμαστε στις τοποθετήσεις μας.

Μόνο όταν συνδέσουμε και σε αυτό έχει ένα δίκιο η κα Γκούμα τις διεκδικήσεις του γενικού συνόλου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούμε να ξεπεράσουμε τη μοιρολατρία, διαφορετικά θα καθόμαστε εδώ και θα βαρεθούμε και οι ίδιοι να λέμε τα ίδια και τα ίδια στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημότες μας θα βαρεθούν να ακούν λεκτικά πυροτεχνήματα, ή όποτε θυμόμαστε κροκοδείλια δάκρυα για την τάδε μερίδα της πόλης και το άλλο πρόβλημα για την κατάσταση του Δήμου και την κατάσταση των συμπολιτών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουμαριανό, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κ. Δήμαρχο και θα συμφωνήσω μαζί του και με τους συναδέλφους γι' αυτά τα οποία είπαν. Το θέμα είναι ένα, τουλάχιστον για εμένα όπως ακριβώς αντιλαμβάνομαι: γίνεται το Συνέδριο της ΚΕΔΕ και καλώς γίνεται. Προτάσεις θα υπάρχουν και νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές θα είναι μέσα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος, μεταξύ αυτών και ο δικός μας Δήμος.

Και εγώ διερωτώμαι από τις προτάσεις οι οποίες θα γίνουν που θα είναι εύλογες πιστεύω, ποια θα είναι τα αποτελέσματα; Θα είναι θετικά ή αρνητικά; Εύχομαι να είναι θετικά. Εδώ βλέπουμε ότι η εκάστοτε και η σημερινή κεντρική Διοίκηση μεταφέρει αρμοδιότητες στους Δήμους, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν μας λείπει ποιες θα είναι οι υποδομές, ποια θα είναι η χρηματοδότηση, παρά λένε και προηγουμένως αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος με το θέμα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα το ονομάσουν και κάπως διαφορετικά για να το συμπαθήσουμε.

Ποιες θα είναι οι υποδομές; Ποια θα είναι τα κέρδη του Δήμου μας από όλες αυτές τις καταστάσεις; Εγώ θα κάνω μια ευχή αυτά τα οποία θα ακουστούν στη Θεσσαλονίκη να τα λάβουν υπόψη τους γιατί πιστεύω θα υπάρχουν θετικές προτάσεις καμία αμφιβολία δεν υπάρχει, αλλά θα μου επιτρέψετε να είμαι και λίγο επιφυλακτικός στο τι μπορεί να κερδίσει μέσα από αυτή τη συνάντηση η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ' επέκταση ο Δήμος μας.

Κάνω ευχή οι προτάσεις αυτές να περάσουν για να μπορέσει και ο δικός μας Δήμος να λειτουργήσει –θα μου επιτραπεί να πω τη λέξη-ανθρώπινα απέναντι στους δημότες που μας έχουν αυτή τη στιγμή εδώ βάλει για να τους υπηρετούμε. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ κι εγώ κ. Αντιπρόεδρε. Δυο λόγια θα ήθελα να πω κι εγώ. Κατ' αρχάς μια μικρή παρατήρηση, ο κ. Παπανικολάου νομίζω θα έρθει μαζί σας στην ΚΕΔΕ. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος; Είναι αντιδεοντολογικό ότι λείπει σήμερα, έπρεπε να μας πει κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει απλώς το σημειώνω.

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και αυτοπροτάθηκε κιόλας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, η μόνη δικαιολογία ας υποθέσουμε ότι έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά, αλλιώς φεύγει για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ και θα έπρεπε να μας πει δυο λόγια, έπρεπε να ακούσει τι θα πει το Σώμα, εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν μια απλή παρατήρηση.

Από εκεί και πέρα άκουσα εξαιρετες ομιλίες, εκτός της ολοκληρωμένης τοποθέτησης του κ. Δημάρχου που συμφωνώ απόλυτα και άκουσα και πάρα πολύ ωραίες ομιλίες, όλων οι ομιλίες ήταν πολύ καλές και πάνω στο θέμα. Του κ. Ανανιάδη ήταν πάρα πολύ μεστή, του κ. Κόντου και της κας Γκούμα φυσικά και όλων των υπολοίπων.

Εκείνο που πραγματικά αναρωτιέμαι αυτό το Συνέδριο της ΚΕΔΕ γιατί μιλάμε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, εγώ δεν θέλω να ωραιοποιώ τα πράγματα εμένα το Συνέδριο μου μοιάζει λίγο με θέατρο. Υπάρχει ένας θεατρinizμός, υπάρχουν άνθρωποι αυτοδιοικητικοί πιστεύω κατώτεροι των περιστάσεων, διότι πραγματικά όλοι αυτοί οι Δήμαρχοι που θα πάνε στην ΚΕΔΕ, αλήθεια τι μοντέλο ονειρεύονται σε αυτή την κοινωνία; Γιατί τους έχω δει να τραβιούνται και να κρέμονται κάτω από τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία.

Αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί σέρνονται γύρω από τους κομματικούς μηχανισμούς και παρακαλάνε πως θα βγουν δήμαρχοι. Εμένα συγγνώμη συνάδελφοι με αφήνει αδιάφορο το Συνέδριο, είναι Συνέδριο μαϊμού κατά την άποψή μου, είναι προσωπική μου άποψη φυσικά δεν δεσμεύει ούτε την Παράταξη ούτε κανέναν. Είναι μια αναπαραγωγή συστήματος εξουσίας, μαζεύονται οι εξουσιαζόμενοι εκεί και συζητάνε πως θα ξαναβγούν δήμαρχοι. Αυτό είναι το παραμύθι για εμένα.

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τότε να μην κάνουμε παρουσία. Δεν χρειάζεται η παρουσία μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι είναι φωτεινό παράδειγμα ο δικός μας Δήμαρχος σε αυτό το Συνέδριο, αν θέλετε και την άποψή μου. Είναι φωτεινό παράδειγμα. Λείπουν οι αυτοδιοικητικοί άνθρωποι έξω από τις Παρατάξεις, έξω από το μανίκι που τους τραβάει το Κόμμα. Υπήρχαν στο παρελθόν πιστέψτε με τέτοιοι άνθρωποι και από το χώρο της Αριστεράς και από το χώρο της Δεξιάς. Σήμερα έχουν συμβιβαστεί όλοι, κοιτάνε να παίρνουν το μεροκάματο, να πάνε στην ΚΕΔΕ να φάνε κανά σουβλάκι στο ξενοδοχείο εκεί δεν ξέρω τι τρώνε δεν έχω πάει ποτέ, εν πάση περιπτώσει θα χρεώσουν και την ΚΕΔΕ και θα πουν «μπράβο στο μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κάνει πολύ καλά...» θα τα βάλουν και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα γιατί ψηφίζουν τα Μνημόνια και βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα γίνει μέσα στην ΚΕΔΕ, σας το λέω εγώ. Λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά.

Και για να το σοβαρέψουμε το ζήτημα εγώ είμαι πολύ στενοχωρημένος όπως όλοι μας γιατί είδα από την ομιλία και του κ. Κόντου, που εξέφρασε μια αγωνία και εγώ συμφώνησα περισσότερο με τον κ. Κόντο, είμαι απαισιόδοξος πάρα πολύ, που πάμε. Που πάμε.

Καλπάζει ο νεοφιλελευθερισμός, από πίσω καλπάζει ο φασισμός. Δεν το βλέπει κανένας; Θα ξαφνιαστούμε μια μέρα, ελπίζω να είμαστε εδώ, ή ελπίζω να μη γίνει ποτέ. Ο φασισμός καλπάζει σε ολόκληρη την Ευρώπη, έρχεται και στην Ελλάδα. Δεν τον βλέπουμε; Από ποιες πολιτικές έρχεται; Από τις πολιτικές της ΚΕΔΕ και των Κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ.

Το μόνο που δεν είμαι απαισιόδοξος γιατί έτσι έχω μεγαλώσει, έχουμε υποχρέωση όλοι μας, γιατί έβαλε ο κ. Κόντος λίγο το ζήτημα «τι να κάνουμε...».

A. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει ελεύθερη μετάφραση κάνω δεν σας αδικώ φαντάζομαι, πρέπει να συνεχίσουμε κ. Κόντο, αυτό ήθελα να σας απαντήσω. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε εκεί που ξεκινήσαμε, με την ίδια πυξίδα και θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Όπου και να πάει η κοινωνία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όχι εμείς σαν Παράταξη εμείς σα Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να ζητήσουμε τα δίκαιά μας και μια άλλη κοινωνία. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Έχει βαλτώσει η κοινωνία. Έρχονται επικίνδυνα πράγματα για όλη την κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι πεφωτισμένοι, αρχηγοί, Κόμματα να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.

Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.

Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πάντα φταίνει οι άλλοι και μόνο οι άλλοι. Δεν ήμουν εδώ, δεν άκουσα τον λόγο του κ. Δημάρχου και του κ. Κόντου, αλλά θα κάνω σα να ήμουν εδώ, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, θα πω ναι, συμφωνώ με όλα όσα είπαν.

Οι Δήμοι ζητάνε από το κράτος να λειτουργεί διαφορετικά από τους Δήμους. Οι Δημοτικές Αρχές –δεν λέω για τη δική μας, μπορεί και λίγο η δική μας, αλλά πιο πολύ για τις άλλες- προβάλλουν για τις δικές τους ανεπάρκειες ποικίλες δικαιολογίες. Όμως παράλληλα στερούν από την κεντρική εξουσία το δικαίωμα χρήσης των ίδιων δικαιολογιών.

Πήραμε απόφαση στο παρελθόν να θέσουμε στη διάθεση της κεντρικής εξουσίας ένα ποσό περίπου 800.000 για να το χρησιμοποιήσει όταν και όπως κρίνει. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι έχουμε πλήρη και ευκρινή αντίληψη της κατάστασης. Και ερχόμαστε τώρα να δηλώνουμε πως η Κυβέρνηση είναι ανίκανη και μας στερεί πόρους, ο άφραγκος γιατί δεν μας πληρώνει. Θέατρο χωρίς ηθοποιούς δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε ηθοποιοί.

Εγώ θα σας περιγράψω μια εμπειρία, έχω πάει σε δυο Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ (ΚΕΔΚΕ τότε) ένα στη Χαλκιδική και ένα στη Ρόδο, '96-'97 κάπου εκεί ήταν. Μάλιστα είχα πάει με Δήμαρχο άλλου Δήμου. Εκεί έβλεπες όπως το

περιέγραψε, περιληπτικά τα είπε ο Βαγγέλης, υπήρχε Δήμαρχος '96-'97 με το laptop του μπροστά να ετοιμάζει την ομιλία του, τα στοιχεία του και υπήρχαν και δυο τρεις κοντινοί του δήμαρχοι αλλά δεν ήξεραν αυτό ήταν ραδιόφωνο, ήταν πλυντήριο, ήταν τηλεόραση, δεν ήξεραν τι ήταν αυτό και τον κορόιδευαν και από πάνω. Η ΚΕΔΕ αυτή είναι, η ελληνική κοινωνία είναι. Δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους σαΐνια, αφού δεν είμαστε όλοι σαΐνια. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε άλλο ομιλητή δεν έχω γράψει, έχει κλείσει το θέμα. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ υπάρχει μια ομοφωνία τουλάχιστον σε ένα γενικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά εγώ θέλω να την πάω λίγο παραπέρα την κουβέντα γιατί ακούστηκαν πράγματα εδώ, ή δεν ειπώθηκαν πράγματα που θέλουν κάποια διευκρίνιση κατά την άποψή μου.

Πρώτον οι Δήμοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό θέμα έλλειψης προσωπικού. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι μια απόφαση κεντρική που έχει να κάνει με τη μείωση του δημοσίου και πλέον προσλήψεις με το σταγονόμετρο υπαλλήλων συμβασιούχων με μειωμένα δικαιώματα ή χωρίς δικαιώματα κυρίως μέσα από πεντάμηνα ή οκτάμηνα του ΟΑΕΔ και κυρίως κι αυτό που είπε και η κα Γκούμα που είναι απόλυτα σωστό, μέσα είτε από ανταποδοτικές υπηρεσίες, είτε με αντίτιμο.

Συχωράτε με, αλλά το τι θέση παίρνει κανένας έχει μεγάλη σημασία όχι στα λόγια, στην πράξη. Πριν από έξι μήνες είχε δημοσιευτεί μια έκθεση που αφορά την Ελλάδα και ο Δήμος της Αττικής όσον αφορά το πράσινο και αυτή μάλιστα την είχε δημοσιεύσει αν θυμάμαι καλά η Εφημερίδα των Συντακτών. Και τι έλεγε; Ότι τα πάρκα και οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου στην Ελλάδα στερούνται φροντίδας γιατί ακριβώς λείπει προσωπικό και τόνισα αυτό το στοιχείο: την έλλειψη προσωπικού και την ανάγκη προσλήψεων αν θέλουμε να διατηρούμε τις πόλεις μας σε μια αξιοπρεπή κατάσταση.

Ξέρετε η ανεξάρτητη εφημερίδα «Ορίζοντες» τι είχε; Αν ήταν να σταθεί και να στηλιτεύει την έλλειψη προσωπικού που εγώ αυτό έκανα, ξέρετε τι έγγραψε; «Ομολογία Βασιλόπουλου ότι ο Δήμος και το πράσινό του έχει τα κακά χάλια». Άρα εδώ υπάρχει μια υποκρισία. Γιατί εμείς τι λέμε; Πρέπει να διεκδικήσουμε με δημόσιο τρόπο να γίνουν προσλήψεις και από την άλλη,

ενώ συμφωνούμε σε αυτό, ότι εκεί είναι το πρόβλημα, η ανεξάρτητη εφημερίδα «Ορίζοντες» τι λέει; Λέει ο Βασιλόπουλος φταίει, που έχουμε 8 άτομα προσωπικό στο Δήμο. Για μια ολόκληρη πόλη δηλαδή με το άλσος, με το πράσινό της έχουμε 8 άτομα και φταίει ο Βασιλόπουλος γι' αυτό και δεν φταίει η Κυβέρνηση ή κυρίως τα Μνημόνια και όλη αυτή η πολιτική από το '10 που στερεί προσλήψεις τους Δήμους.

Εδώ γνωρίζομαστε, υπάρχουν πολιτικές εκπροσωπήσεις, πολιτικές θέσεις και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι και τώρα λένε «εμείς θα βγούμε και θα κάνουμε 150.000 απολύσεις από το δημόσιο». Άρα απολύσεις από το δημόσιο και ταυτόχρονα υπεράσπιση ενός κοινωνικού κράτους δεν γίνεται, αυτό πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι.

Δεύτερον. Δημοκρατία. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχα διαβάσει στα προεκλογικά προγράμματα των Παρατάξεων αλλά σίγουρα θυμάμαι ότι εμείς ήμασταν πιθανότατα οι μόνοι, δεν ξέρω τι έλεγε και η "Λαϊκή Συσπείρωση", που υπερασπιζόμασταν και υπερασπιζόμαστε την απλή αναλογική και να μην βγαίνουν οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικές Αρχές με 51% να έχουν το 60% των θέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν θυμάμαι κάποιους άλλους να είχαν πάρει τέτοια θέση. Μπορεί να κάνω λάθος κ. Κόντο, το λέω αυτό γιατί αυτό ήταν θέση μας, είναι θέση την οποία θα υποστηρίξουμε ακόμη κι αν αυτό φαινομενικά μπορεί να μην είναι και υπέρ μας, αλλά δεν έχει σημασία.

Το να μπορούν να εκφράζονται δημοκρατικά οι κοινωνίες στις επιλογές τους και στις εκπρόσωπους τους είναι κάτι εκ των ων ουκ άνευ. Το θεωρώ αν μη τι άλλο λίγο πεζό και φτηνό να συγκρίνεται η θέση μας για ανάγκη θέσπισης συμμετοχικών διαδικασιών και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, με το αν ο κ. Αράπογλου πήρε 5 ή 6 στα Νομικά Πρόσωπα από αυτούς που ήθελε.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν επιλογή σας να μην πάρετε κανέναν, δεν σας διέκοψα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αράπογλου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το να μην πάρετε κανέναν, ήταν επιλογή σας. Ποτέ δεν είπαμε εμείς να μην πάρει κανέναν στα Νομικά Πρόσωπα η αντιπολίτευση. Διαφωνήσαμε με τη συγκεκριμένη πρόταση και επιμείναμε σε μια άλλη

πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή, δεν υπήρξε ποτέ όμως άρνηση να συμμετάσχει η αντιπολίτευση.

Και κάτι τελευταίο. Το να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση ως μονόδρομο, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Πάνω στο έδαφος της απογοήτευσης, της απελπισίας, του «τι να κάνουμε αδελφέ» αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με επικίνδυνα τέρατα τα οποία γεννιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στάση μας εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία τι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν σε επίπεδο ΚΕΔΕ. Εδώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Πρόεδρο το τι στάση θα κρατήσουν οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, αν θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένας συσχετισμός δύναμης που να διεκδικήσει στην πράξη και να μπορέσει μαζί με τους εργαζόμενους και μαζί και με τους πολίτες να διεκδικήσει πράγματα, αυτό είναι ένα ζητούμενο και από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Αν ήταν να ήταν απλώς μια φιέστα δεν θα πηγαίναμε και από εκεί και πέρα αν ήταν να ήμασταν τόσο απαισιόδοξοι και να μην υπήρχε καμία δυνατότητα, με συγχωρείτε, δεν θα είχε υπάρξει ποτέ καμία εξέλιξη σε αυτή την κοινωνία, θα ήμασταν ακόμη στα σπήλαια.

Οι ιστορίες γράφονται από τους αγώνες. Άμα την ιστορία την έγραφαν μόνο οι από πάνω η ανθρωπότητα θα είχε γνωρίσει πολύ χειρότερα χάλια. Πιστεύουμε στη δύναμη των αγώνων και με αυτούς πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε μου το προσωπικό σας.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στο όνομά μου διαστρεβλώνοντας πράγματα που έχω πει ή που έχουν συμβεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό έχετε για το προσωπικό σας.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά για την εφημερίδα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, το «Ομολογία Βασιλόπουλου»... καλά, άμα φεύγει... εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην παρατηρείτε ποιος φεύγει και ποιος κάθεται, δεν το έχω κάνει ποτέ. Πρόεδρος είμαι και μπορώ να το κάνω.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Καλά, θα επανέλθω μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εγώ διατηρώ το δικαίωμα να το κάνω όμως κ. Πρόεδρε και το καταγράφω αυτό. Φυσικά μπορεί να το επαναλάβει και οποιοσδήποτε άλλος κάτι που αφορά τον ίδιο σηκώνεται και φεύγει.

Συνεχίζω. Το δημοσίευμα αυτό δεν το θυμάμαι νομίζω δεν είχε τίτλο «Ομολογία Βασιλόπουλου», αντιλαμβάνομαι και την εμμονή του κ. Βασιλόπουλου και τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και προσπαθεί ενδεχομένως να ανακαλύπτει κάποια πράγματα, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είχε τον τίτλο «Ομολογία Βασιλόπουλου», να πω τι ακριβώς είχε.

Πράγματι έλεγε ότι τα πάρκα στην πατρίδα μας ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν περιγράφετε προσωπικό τώρα κ. Αράπογλου, συγγνώμη δηλαδή.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα ολοκληρώσω κ. Πρόεδρε και θα το κρίνετε στο τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το προσωπικό δεν μου είπατε.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Η μομφή αυτή που άφησε στο όνομά μου για εμένα σχετικά με την εφημερίδα ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι καμία μομφή, πολιτική άποψη είναι.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είπε κ. Πρόεδρε. «Ο κ. Αράπογλου όμως αναφέρθηκε σε δυο πράγματα στο πάρκο και στην συμμετοχή της αντιπολίτευσης».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και που το βλέπετε το προσωπικό εσείς;

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα μου δώσετε το ένα λεπτό, θα ολοκληρώσω και θα με κρίνετε στο τέλος. Αυτή η συνήθειά σας να διακόπτετε τον ομιλητή και να τον κρίνετε αποσπασματικά και στη μέση, είναι απαράδεκτη. Αφήστε να ολοκληρώσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν μπορείτε να περιγράφετε προσωπικό, αυτό προσπαθώ να σας πω.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θέλω το λεπτό μου και την κριτική σας στο τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνει το λεπτό σας.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μα δεν με αφήνετε! Το δημοσίευμα αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ανέφερε πράγματι ότι τα πάρκα στη χώρα μας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, απέκρυψε όμως να αναφέρει ότι το πάρκο της Νέας Φιλαδέλφειας φιγουράριζε στην τελευταία θέση. Ο σχολιασμός δεν ήταν γενικά για την κατάσταση των πάρκων, ήταν ότι το δικό μας άλσος ήταν στην τελευταία ή στις τελευταίες θέσεις. Το απέκρυψε.

Όσον αφορά το θέμα της αντιπολίτευσης που αναφέρθηκε ότι διαμαρτυρήθηκα επειδή δεν είχαμε 4-5 εκπρόσωπους ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό σε αυτό τώρα. Δεν υπάρχει προσωπικό, σας παρακαλώ δηλαδή. Είπατε το προσωπικό ότι ήταν το άλσος, εντάξει.

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω. Αυτό που είπε ότι διαμαρτυρήθηκα για τι δεν είχα 4-5 εκπρόσωπους είναι ψευδές. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν είχα 4-5 εκπρόσωπους, ποτέ. Είναι αποκύημα της δικής του φαντασίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ενώ υπήρχε μια πρόταση όπου όπως ακούστηκε ήταν συνολικά της αντιπολίτευσης για συμμετοχή σε ικανό βαθμό της αντιπολίτευσης στα Νομικά Πρόσωπα, απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου. Να μη διαστρεβλώνει ο κ. Βασιλόπουλος τις καταγγελίες μου, ούτε να εφευρίσκει δικά του λεγόμενα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό, τέλος. Κανένα προσωπικό απολύτως, απαράδεκτη η παρέμβασή σας.

2^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**«Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος»
Ορισμός υπευθύνου της Πράξης»**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.

Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπεύθυνη έργου αυτή που είχε οριστεί και στην πρώτη πρόταση η κα Παλιούδη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα παρακαλώ σε ψηφοφορία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» - Ορισμός υπευθύνου της Πράξης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

3^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Έγκριση 8^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 225/2016 απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.

Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο λόγος του έκτακτου είναι ότι λόγω κάποιων πολεοδομικών προστίμων που πρέπει να πληρωθούν άμεσα και κάποια χρήματα που έχει ανάγκη η σχολική Επιτροπή λόγω του ότι πρέπει να πληρώσει τις καθαρίστριες, έχει αλλάξει η διαδικασία γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και πρέπει να υπάρχουν πάντα χρήματα πιστωμένα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κυρίως αυτές οι δυο ανάγκες ήταν και ένα λάθος καταχώρησης τιμολογίων που υπήρχε και έπρεπε να αλλάξει κωδικό και δεν υπήρχε πίστωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.

Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αν είναι εύκολο τα πρόστιμα συγκεκριμένα και ποιος είχε την αμέλεια και πληρώνουμε τα πρόστιμα. Ευχαριστώ.

Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι αμέλεια, είναι τακτοποίηση. Να σας πω κάτι; Το ένα είναι το σινεμά «Άλσος». Τι να σας πω; Να ξεκινήσουμε από τον Αμπατζή και από τον Τρυπιά και να φτάσουμε στον Βασιλόπουλο; Τι αμέλεια; Τακτοποίηση κάνουμε 4178 και τα λοιπά αλλά θα πρέπει να γίνουν τώρα για να βγουν άδειες και τα λοιπά.

Νομίζω είναι δυο τακτοποιήσεις δεν θυμάμαι ποια ακριβώς είναι η άλλη, είναι ένα έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, για το σινεμά πρέπει να βγει άδεια καινούργια και άλλο ένα, είναι ένα έγγραφο νομίζω που δυο

τακτοποιήσεις πρέπει να γίνουν, η μία είναι το σινεμά, η άλλη δεν θυμάμαι. Μα υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε πρόστιμο το οποίο δεν υφίσταται; Ξέρετε πόσα έχουμε τακτοποιήσει; Έχουμε τακτοποιήσει από τα δημαρχεία, από τα νεκροταφεία... τι να σας πω

(Διαλογικές συζητήσεις)

M. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει έρθει και έχει ξεκινήσει η διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κώστα, είσαι αδιάβαστος τελευταία, τα γράφει μέσα, εδώ στα συνημμένα.

Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Ντάτση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ρώτησες τον Απόστολο όμως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είσαι αδιάβαστος κατά την άποψή μου δεν είσαι, συνεχίζουμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση; Όχι. Πάμε ομόφωνα; Παρακαλώ κ. Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.

Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;

Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.

Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;

Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;

M. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;

Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;

Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;

Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;

Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;

Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;

Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;

Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;

Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;

Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;

Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου;

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Απέχω και ο λόγος είναι ότι ο νόμος είναι σε ισχύ τόσο καιρό, γιατί το φέρνουμε στο παρά πέντε; Είστε δυο χρόνια Διοίκηση είχατε όλο το χρόνο να το φέρετε πιο έγκαιρα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;

Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για λόγους που έχουμε εξηγήσει, κατά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Πλάτανος κατά, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ. Κόντος;

Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Από τη στιγμή κατά την οποία ανεξάρτητα, συμφωνώ με τον κ. Τομπούλογλου, έχει καθυστερήσει να έρθει, έπρεπε να είχε γίνει πιο μπροστά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως επειδή είναι μια περιουσία του Δήμου η οποία θα φέρει ένα έσοδο σε ό,τι αφορά τη νομιμοποίηση αυτών των δύο κτηρίων, λέω ναι.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;

Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά, ο κ. Κουτσάκης, η κα Αγαγιώτου και ο κ. Σιώρης απουσιάζουν. Η κα Γκούμα;

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;

Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δούλος;

Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 21 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές, 1 παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 8^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 225/2016 απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστούμε.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ– ΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ,

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ